

KEES DE VREUGD

Het hart van de Thora

Vorig jaar verscheen het derde deel in de reeks 'Bijbelse dagboeken'

over de Thora van de hand van ons redactielid ds. Trouwborst. Eerder verschenen Genesis en Exodus. Het vierde deel, Numeri, is in voorbereiding en verschijnt DV deze zomer.

Leviticus is met al zijn voorschriften voor de inwijding van de priesters en de tabernakel en voor de offerdienst voor veel Bijbellezers niet het meest toegankelijke Bijbelboek. Maar juist dit boek vormt het hart van de Thora. En als spil van het boek ontdekken we de Grote Verzoendag. Het gaat om Gods verlangen om bij Zijn volk te kunnen wonen, met hen te kunnen wandelen, zoals het in Leviticus wordt uitgedrukt.

In het leesrooster van de synagoge is het



Ds. G.A. Trouwborst,
*Leviticus. Een bijbels
dagboek.* Sifron,
Nieuwleusen 2017, 98
pagina's. ISBN 978-90-
82847-8-8

boek Leviticus verdeeld in tien gedeeltes, tien parasjiot, die elk weer in zeven aliot ('opkomsten') zijn onderverdeeld. Het dagboek volgt deze indeling. Voor zijn overdenkingen put ds. Trouwborst ook uit de rijke bron van de Joodse uitleg, waardoor het boek Leviticus vaak op een ongedachte en verrijkende manier opengaat.

In Leviticus staan de geboden centraal. Veel geboden zijn verbonden aan het wonen in het land. Daarom, merkt de schrijver op, ademt het boek ook het verlangen om op reis te mogen naar het land van de belofte. Zo vormen de geboden voor Israël richtingwijzers naar het land. Maar Leviticus laat ook zien hoe God wegen baant voor de zondige mens om tot Hem te komen. Met dit dagboek beleef je zo een reis door Leviticus naar het hart van Israëls God.