

# STATUS APARTE

Drs. G.A. Trouwborst

GERJAN VAN DEN HEUVEL (AM.ST.E.L.O.D.A.M.E.N.S.E.)

**K**erk zijn. Een onderwerp waar veel over geschreven wordt. In een tijd als deze ook een zeer relevant onderwerp om over na te denken. Iedereen hoort de noodroep wel eens: de kerken lopen leeg! De auteur van dit boek hoort een vraag vanuit de maatschappij om toch vooral 'bijzonder' te zijn. Volgens hem werkt dit door in de kerk, ook in de kerk is het 'gewone' al gauw niet meer goed genoeg. De auteur spiegelt het kerk zijn aan de oproep tot heiliging voor het volk Israel in Leviticus 19:1-18, en concludeert dat dit de kern is van waaruit een kerk dient te handelen. Deze kern is volgens hem echter niet bijzonder, maar juist gewoon. Hierbij valt te denken aan: het oefenen van gehoorzaamheid, het bewaren van de rust in het leven, het op goede wijze omgaan met de ander, zijn bezit en naam, en de omgang met God. Het boekje is eigenlijk een uitgebreide Bijbelstudie van het genoemde Bijbelgedeelte uit Leviticus waar de auteur een aantal Joodse commentaren voor heeft gebruikt. Het eerste hoofdstuk handelt om het begrip 'heilig' en 'heilig zijn'. Hierin wordt duidelijk en helder de beginpositie van het volk Israel aangegeven, namelijk: apart gezet, en in de volgende hoofdstukken wordt dit concreet gemaakt aan de hand van de geboden uit Leviticus 19. Aangezien de heiliging concreet gemaakt wordt en toegepast wordt op een kerkelijke gemeenschap gaat het

hier om relevante onderwerpen: ouders, rustdag, relatie met God, relatie met de naaste, betrouwbaarheid en recht, waarna er wordt geëindigd met een samenvatting en oproep. Dit zijn echter onderwerpen waarover veel gesproken, geschreven en gepreekt wordt, waardoor u tijdens het lezen van dit boek het idee kunt krijgen dat er open deuren worden ingetrapt. Maar wanneer u dan naar de redeneringen gaat kijken kunt u zien dat er zo nu en dan vanuit een andere invalshoek gekeken wordt naar de veelbesproken onderwerpen. Dit omdat er met 'Joodse ogen' naar de tekst gekeken wordt, door het gebruik van de commentaren uit die traditie. Daarnaast wordt de grondtekst vaak duidelijk belicht, wat inhoudt dat er door de auteur woord voor woord naar de grondtekst kijkt. Hierdoor is het niet saai om het zogenaamde 'intrappen van de open deuren' te belezen maar juist verrijkend. Ook zijn er aan het eind van elk hoofdstuk een aantal gespreksvragen opgenomen die interessant zijn en die u eventueel goed bij een kring kunt gebruiken wanneer u één van de genoemde onderwerpen behandelt. Het boekje is makkelijk leesbaar, kort en goedkoop en daarom een aanrader om ééns te lezen of aan te schaffen wanneer u wilt nadenken over uw individuele heiliging of die van uw kerk of zelfs studentenvereniging. Zeker aangezien de opdracht 'Zijt heilig, want ik de HEERE, uw God,

ben heilig' niet aan onze civitas voorbijgaat. De oproep die uit dit boekje klinkt zou ik ook bij u willen neerleggen: laten we als gemeenschap heilig oftewel 'gewoon anders' zijn. Een status aparte dus!



DRS. G.A. TROUWBORST, GEWOON ANDERS: KERK ZIJN VOLGENS LEVITICUS 19. NIEUWLEUSEN: SIFRON, 2013, 74 PAGINA'S, €11,50.