

Gewoon anders



Een mooi boekje met bijbelstudies, zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als op kringen. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. De auteur gaat op zoek naar de betekenis van Leviticus 19 voor de kerk van nu. Hij maakt daarbij gebruik van joodse uitleg van dit bijbelgedeelte. Consequent wordt de lijn van Leviticus doorgetrok-

ken naar het Nieuwe Testament. Je merkt de vreugde die de schrijver heeft in het uitleggen van de teksten. Opvallend daarbij is dat het niet om hoogdravende zaken gaat ('Er worden geen geestelijke of organisatorische hoogstandjes van de gemeente verwacht'), maar om het gewone, dagelijkse leven. (RFdW)

G.A. Trouwborst, *Gewoon anders. Kerk zijn volgens Leviticus 19, uitgeverij Sifron, Nieuw-leusen 2013 (ISBN 9789082084719), 74 blz., € 11,50*

De Bijbel voor iedereen

Sally Tagholm, *Andres Mills, De Bijbel voor iedereen, uitg. Kok, Utrecht 2014 (ISBN 978 90 26613920), 320 blz., €24,99*

Deze kleurrijke uitgave is een boek vol bijbelverhalen en naslagwerk ineen. Meer dan zeventig verhalen uit het Oude Testament en meer dan zestig verhalen uit het Nieuwe Testament zijn op een prettige manier naverteld en in een apart kader wordt elk verhaal in een paar regels theologisch gedeut. De uitleg is gematigd conservatief, zo wordt er over de profeet Jesaja geschreven: 'Het boek Jesaja kan geschreven

zijn door de profeet zelf, maar sommige mensen denken dat het door meer dan één iemand is geschreven en bewerkt.' Naast de verhalen en de uitleg staat het boek vol met kaarten, foto's, feitjes. Wat is lepra? Hoe leefde het volk, wat is een psalter en waarom is de duif symbool van de vrede geworden? Een aanrader voor kinderen (en ouderen) die na een eerste kennismaking meer willen weten over de Bijbel. (EH)



The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century



Een opmerkelijk boek is uitgekomen bij het 10 jarig bestaan van de Protestantse Kerk. Schrijvers uit Reformatorische kerken in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Australië vertellen over het proces van eenwording in hun kerken. De artikelen zijn van hoogstaande kwaliteit en bieden veel gedetailleerde informatie. Uiteraard wordt ook de Nederlandse situatie om te komen tot één Protestantse Kerk uit-

voerig beschreven door Leo Koffeman, Arjan Plaisier en Harm Dane. Dane doorlicht het proces na de eenwording en heeft een paar kritische noten ten aanzien van de huidige kerk en de rol in de samenleving. Wat mij verraste was de info over de Belgische Protestantse Kerk. Hoe blijven de soms heel kleine gemeenten staande? Wij kunnen zeker van hen leren. Het is een pittig boek met Engels als voertaal. (CAB)

A. Plaisier, L.J. Koffeman (Eds.), *The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century. Stories and Reflections*, LIT Verlag, Berlin, 2014 (ISBN 9783643905307), 152 blz., € 29,90