



Zo geloven ★★★★★

In dit boek onderwerpt de schrijver vier vormen van christendom aan een analyse. Achtereenvolgens komen het traditioneel, het gemoderniseerd, het evangelicaal en het buitenkerkelijk christendom aan de orde. Sympathiek en toegankelijk wordt beschreven hoe in de verschillende tradities betekenisgeving en betekenisverlies optreden; een soort sterkte-zwakteanalyse dus. Leerzaam! Zo stelt de auteur dat het gemoderniseerd christendom in staat is mensen te binden die anders al lang waren afgehaakt. En zo zijn er meer rake observaties te lezen. Dit boek – vooral de verkennende eerste helft – is het meest waardevolle dat ik in de afgelopen tijd heb gelezen.

Jan van der Wolf

Maarten Wisse, **Zo zou je kunnen geloven**. Van Wijnen: Franeker 2013, 176p. € 14,95

Gewoon anders ★★★★★

Middels een bijbelstudie en gespreksvragen nodigt de auteur uit om na te denken over de tekst uit Leviticus 19: 1-18. Hij komt tot de conclusie dat er niet allerlei hoogstaande zaken van de gelovige worden verwacht, maar dat het cirkelt rondom vragen als: staan wij open voor God? Hoe gaan wij om met onze broeder en zusters? Et cetera. In wat meer orthodoxe kringen zal dit werkje goed bruikbaar zijn voor een gesprek over de grondhouding van de gelovige. Hester Smits

G.A. Trouwborst, **Gewoon anders. Kerk zijn volgens Leviticus 19**. Uitgeverij Sifron: Nieuwleusen 2013, 74p. € 11,50



Kom tot rust ★★★★★

Na een inleiding komen in dertien korte hoofdstukjes alle hoofdstukken van het bijbelboek Hebreëen aan de orde. Telkens is een bijbelvers daarbij uitgangspunt voor een meditatie. De stijl is, zoals we van deze auteur gewend zijn, helder, vlot en anekdotisch. Dat maakt het boekje zeer toegankelijk is. De hoofdstukken worden afgesloten met een lied van de schrijver zelf. Een diepgravende bijbelstudie biedt dit boekje niet, wel mooie doorkijkjes. Omdat achterin gespreksvragen zijn opgenomen, is de uitgave ook bruikbaar voor gespreksgroepen. Ik vraag me wel af of dit boek, vanwege de afgeronde, heldere stukjes, wel genoeg gespreksstof zal oproepen. Jan van der Wolf

André F. Troost, **Kom tot rust. Het bijbelboek Hebreëen: medicijn tegen keuzestress**. Boekencentrum: Zoetermeer 2013, 94p. € 9,90 (ook als e-book: € 7,99)



Laatste reis ★★★★★

Een klein, handzaam boekje dat gaat over de laatste fase van het leven en hoe je je kunt voorbereiden op het sterven. Het gaat over je relaties met God en anderen. Het gaat ook over alle praktische zaken die je kunt regelen, wensen die je kunt delen via een 'uitvaarttestament'. Geen alledaags onderwerp, maar zeker de moeite waard om eens bij stil te staan. De stijl is vroom orthodox, maar ook als je je daar niet bij



thuis voelt, kan dit boekje wel op ideeën brengen. Nynke Dijkstra-Algra

P. Vermaat, **Voorbereiding voor de laatste reis**. Boekencentrum: Zoetermeer 2013, 56p. € 5,95