

BOEKEN

Arie Moolenaar

Geboeid kijk ik naar de voorkant van een boekje. Wat een bijzondere titel: Gewoon anders. Je denkt dan: Nou, gewoon!! Gewoon anders, toch? Gewoon anders !! Hoezo anders, waarom wil je anders zijn en voor wie geldt dit dan? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Dan valt de ondertitel op. Kerk zijn volgens Leviticus 19. Dat is opvallend. Als je het hebt over de kerk, dan denk je direct aan het Nieuwe Testament en niet aan Leviticus. Dat is toch het boek voor en over de Levieten? De mensen die dienden in tabernakel en tempel. Wat wil dit hoofdstuk dan zeggen over de kerk? De achterkant geeft uitkomst. Daar staat: Dit boek gaat over kerk zijn. De gemeente is geroepen heilig – ofwel anders, te zijn. Maar wat betekent dat nu concreet? Is daarom gekozen voor die eenzame toren in het stille landschap, de foto



aan de voorkant? Dient een gemeente een rots in de branding te zijn? Voordat ik het boekje ter hand neem, besluit ik eerst eens het genoemde hoofdstuk te lezen. Het gaat inderdaad over heilig zijn. Maar direct bekruipt me de gedachten: er is blijkbaar heel

Gewoon anders

wat mis tussen de mensen. Er is gebrek aan ontzag, aan het verkeerd eten van offervlees, aan het binnenhalen van de oogst zonder oog te hebben voor de armen, er wordt gestolen en bedrogen, de eed verkeerd afgelegd. Of ben ik nu te somber? Of anders gezegd: wat herkenbaar. Zo gaat het toe onder de mensen. De Israëlieten en dus ook de christenen zijn dus blijkbaar geen heilige boontjes. Wat zegt een Bijbelgedeelte stammend uit een agrarische samenleving nog voor ons? Wie heeft er weet van de oogst? Hoeveel mensen werken er nog in de landbouw?

Daarom ben ik zeer nieuwsgierig naar de betekenis en de relaties naar onze eigen leefwereld.

De schrijver heeft me helemaal overtuigd. Leviticus 19 gaat niet alleen over oude agrarische tijden, maar is ook van grote betekenis voor onze tijd. Boeiend is dat hij de wereld van het Oude Testament weet te verbinden met die van het Nieuwe en met onze eigen tijd en vragen.

Het boekje volgt het hoofdstuk zorgvuldig. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de oude Joodse uitlegtraditie. Woorden worden gewogen, uitgelegd, verbanden tussen de beide Testamenten aangegeven. Het gaat om het gewone leven, het leven van alledag. De betekenis van de gemeente als geloofsgemeenschap uiteengezet. Ze ontvangt en zo mag ze geven.

Heilig

Er zijn negen hoofdstukjes opgenomen. De inhoudsopgave maakt direct duidelijk dat het gaat om de band met God en de naaste. "Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here uw God, ben heilig" (vers 1) en: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (vers 18).

Het boekje is bedoeld om in een Bijbel- of gesprekskring te gebruiken. Daarom zijn er achter ieder hoofdstukje gespreksvragen te vinden die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

De auteur zet ons aan het denken: "God heeft namelijk zijn heiligheid afhankelijk gemaakt van

de wijze waarop de mens leeft" (pagina 15). "Bedoeld is dit: dat de gemeenschap het godsbeeld dat zij van God heeft fixeert, vastlegt, zodat God niet meer zichzelf kan en mag zijn. Dat is de dood in de pot" (pagina 27). "Een heilige levensstijl volgt de gulden middenweg, waarbij enerzijds genoten wordt van het goede dat men heeft ontvangen en verworven, maar waar anderzijds ook losgelaten en gedeeld kan worden" (pagina 37). "Het zal telkens aankomen op de Geest van liefde en wijsheid" (pagina 62).

U begrijpt: van harte wil ik dit boekje aanbevelen. Het stemt tot nadenken en levensheiliging in dankbare verbondenheid.

G.A. Trouwborst, *Gewoon anders, kerk zijn volgens Leviticus 19.2013* Sifron, Nieuwleusen (www.sifron.nl). 74 blz. ISBN 9789082084719, € 11,50, verkrijgbaar in iedere boekhandel. e-boek versie; 978-90-820847-2-6. De kostprijs van het e-boek is € 4,99.