

Genesis ★★★★★

Met dit dagboek reis je in twaalf weken door Genesis. Voor elke dag een bijbelgedeelte, aangereikt door het joods leesrooster, dat kort en krachtig wordt toegelicht. Het aantrekkelijke is dat de auteur erin slaagt om in kort bestek de diepte in te gaan en op boeiende wijze lijnen weet te trekken vanuit het boek Genesis als geheel. Naast dagboek is deze publicatie daarom zeker ook geschikt als achtergrondmateriaal voor bijbelkringen. Nadeel is dat het in de uitleg van de bijbelgedeelten niet echt spannend wordt. De aartsvaders worden toch vooral neergezet als gelovige mensen met veel vertrouwen in God, terwijl de teksten genoeg aanleiding geven om bijvoorbeeld van Abraham, Izaak en Jakob ook een rebelse, ongelovige kant te belichten. Net als voor hedendaagse gelovigen was voor hen geloven en vertrouwen een gevecht dat lang niet altijd positief uitpakte. Arjan Markus

G.A. Trouwborst, **Genesis. Een bijbels dagboek.** Sifron: Nieuw-leusen 2014, 102p., €12,50



sum
lever
ten, m
rerenc
een se
waardig
vooral e
bij het b

Jan Jorrit H
Patriarch
sation. Oud
€ 24,50 (ww